

**spiegel
van de
nederlandse
poëzie 4**

de hedendaagse dichters / eerste deel



M

VICTOR E. VAN VRIESLAND

SPIEGEL VAN
DE NEDERLANDSE
POËZIE

4

DE HEDENDAAGSE DICHTERS

BERSTE DEEL

MEULENHOF AMSTERDAM

EDUARD HEIJMANS

VERNISSAGE

de lijven zweten langs elkaar chique vieze poezen
het hangt er en wordt beschuifeld bla bla bla
heel apart, slokje en brandende rookogen bla bla bla
x kocht er twee en mooie benen slierten bloot

het hart uitgestort dat heeft gebaard heeft part
noch deel ogen groen nylons metaal slaapt nu met b
ja ik ook ben er de mallemlen drinkt en rookt
allemaal geweest en de wanden hangen weer voor niemand vol

FADE OUT

je stierf
en bleef achter in de tijd
nu is de draad die ons verbond
tot knappen toe gerekt
een schimgezicht
zwevend
ver ver weg
is alles wat me rest
morgen schud ik m'n hoofd
en kan me je niet meer
herinneren

BUURMAN

nette heer
met hoed en jas
paraplu
en aktentas
's morgens uit
's avonds binnen
slapen
en opnieuw beginnen